

## **De aangepaste kerkdienst** (Het volledige en officiële gebruiksplan vind je op onze website)

Beste gemeenteleden, we starten 5 juli weer met de kerkdiensten en dat zal ineen aangepaste vorm zijn. We gaan er vanuit dat iedereen ondertussen weet wat onze overheid van ons vraagt aan veilig gedrag maar hoe doe je dat nu praktisch in de kerk van Ryptsjerk?

### Het naar de kerk gaan

Ben je gezond en fit en je vindt zelf dat je niet behoort tot een risicogroep dan ben je van harte welkom. Was mogelijk thuis nog een keer goed je handen en **NEEM JE EIGEN LIEDBOEK MEE**, de liedboeken van de kerk kunnen niet worden gebruikt.

Op het pad naar de ingang van de kerk hebben we gele markeringen aangebracht (zie foto hiernaast) zodat je een gepaste afstand kan aanhouden als je even moet wachten. Maak alleen als dat noodzakelijk is gebruik van de leuning aan de zijkant van het kerkpad. De dienstdoende ouderling wacht je op en zal je begroeten. **LET OP:** De garderobe wordt niet gebruikt, neem al je spullen mee in de kerk!



### Het betreden van de kerk

De dienstdoende ouderling vraagt je naar je gezondheid en wijst je op de mogelijkheid je handen te reinigen. Dit kan aan de linkerkant van de gang (zie foto). Er is desinfectiegel met alcohol maar als je hier mogelijk niet tegen kunt, kan je een reinigingsdoekje gebruiken. Gebruikte doekjes, zowel nat als droog gooi je daarna in de afvalemmer (zie foto). Je wordt nu opgevangen door de koster en hij brengt jou of jullie naar de zitplaats.



### Het plaatsnemen in de kerk

In de kerk heb je nu eerst even **GEEN** vrije keus wat betreft zitten en we gebruiken alleen de banken. De koster wijst een plek aan en daar kan je samen met een eventuele huisgenoot plaatsnemen. Kom je met drie, dan krijgt er één, een naastliggende plek toegewezen. Heb je moeite met het zitten in de (harde)banken neem dan van te voren even contact op met één van de koster, er is mede door de inzet van multimedia, beperkt stoelruimte beschikbaar en die wordt niet standaard aangewezen.



### De kerkdienst

Er is geen uitgebreid welkom door de dienstdoende ouderling en de belangrijkste mededelingen worden op de nieuwe schermen afgebeeld. Hier wordt ook de liturgie op gezet evenals de collectedoelen. Er wordt voorlopig nog niet gezongen maar meeneuriën mag wel.

### Het verlaten van de kerk

Wie het laatste is/zijn gekomen mag/mogen als eerste weer de kerk verlaten. Bij de deur staan er collecteschalen of bakken voor Kerk en Diaconie. Verlaat direct het kerkgebouw en ook het kerkpad, blijf niet wachten of napraten.

### Dan nog dit

Rekening houdend met het aantal reguliere kerkgangers kan iedereen een plaatsje in de kerk krijgen en hoeft er niet van te voren te worden gereserveerd. Als iedereen zich aan deze praktische regels houdt kan er met een gerust hart gekerkt worden. Zie je er tegen op of vertrouw je het nog niet blijf dan gerust thuis. We nemen de kerkdienst op zodat je deze nog dezelfde middag kunt beluisteren via onze website. Het kan ook zijn dat je er nog even over wil praten en misschien heb je nog praktische vragen, schroom niet en bel mij of je wijkouderling. We helpen je graag.

Namens het moderamen,  
Gerrit Haakma