



# NIEUWSBRIEF PG RYPTSJERK

Jaargang 7, nummer 35

Protestantse Kerk



**Zondag 19 juli 2020:**

De ouderling heet iedereen welkom namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ryptsjerk en wenst iedereen een goede/gezegende dienst toe.

Op de projectieschermen staat:

Onze voorganger is da G. den Dikken uit Drachten  
De organist is Geert Postma.

Volgende week zondag hoopt voor te gaan: ds D. de Boer uit Leeuwarden.

**Orde van dienst:**

*Thema van de dienst: "Een oord van bronnen scheppen zij"*

Orgelspel, de ambtsdragers komen binnen

Welkom

Votum en groet

Aanvangswoorden uit de Bijbel: Psalm 36: 10:

*"Bij U is de Bron van het Leven, Door úw licht zijn wij licht."*

Aanvangslied: Psalm (NLB) 84: 1 (voorzang) en 2 (neuriën) Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer

1 Hoe lief - lijk, hoe goed is mij, Heer,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt la - ten wo - nen bij de men - sen.  
Hoe brand ik van ver - lan - gen om  
te ko - men in uw hei - lig - dom.  
Wat zou mijn hart nog lie - ver wen - sen  
dan dat het jui - chend U ont - moet  
die le - ven zijt en le - ven doet.

2. Het heil dat uw altaar omgeeft  
beschermst en koestert al wat leeft.  
De mus, de zwaluw vindt een woning.  
Haar jongen zijn in veiligheid.  
Mij is een schuilplaats toebereid,  
in het paleis van U, mijn koning.  
Heil hen die toeven aan uw hof  
en steeds zich wijden aan uw lof.

Gebed van ontferming

Lied: NLB 23b: 1 (voorzang), 2, 4 en 5 (neuriën) De Heer is mijn Herder

1 De Heer is mijn her-der!  
 'k Heb al wat mij lust;  
 Hij zal mij ge - lei - den  
 naar gra - zi - ge wei - den.  
 Hij voert mij al zacht - kens  
 aan wa - teren der rust.

Liedboek Online

2. De Heer is mijn herder!  
 Hij waakt voor mijn ziel,  
 Hij brengt mij op wegen  
 van goedheid en zegen,  
 Hij schraagt me als ik wankel,  
 Hij draagt me als ik viel.

4. De Heer is mijn herder!  
 In 't hart der woestijn  
 verkwikken en laven  
 zijn hemelse gaven;  
 Hij wil mij versterken  
 met brood en met wijn.

5. De Heer is mijn herder!  
 Hem blijf ik gewijd!  
 'k Zal immer verkeren  
 in 't huis mijnes Heren:  
 zo kroont met haar zegen  
 zijn liefde me altijd.

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Bijbellezing: Psalm 84

NLB 653: 3 (voorzang) en 7 (neuriën) Gij zijt het water ons ten leven

3 Gij zijt het wa - ter ons ten le - ven;  
 de bron - nen van de eeu - wig - heid  
 zijn ons ter la - fe - nis ge - ge - ven,  
 zijn door - ge - bro - ken in de tijd.  
 O Gij, die als een bron ont - springt  
 in elk die tot U komt en drinkt.

Liedboek Online

7. O Christus, ons van God  
 gegeven,  
 Gij tot in alle eeuwigheid  
 de weg, de waarheid en het  
 leven,  
 Gij zijt de zin van alle tijd.  
 Vervul van dit geheimenis  
 uw kerk die in de wereld is.

Verkondiging: "Een oord van bronnen scheppen zij"

Orgelmeditatie

Aansluitend: Psalm (NLB) 84: 3 (voorzang), 4 en 6 (neuriën) Welzalg die uit uw kracht leeft

3 Gij zijt het wa - ter ons ten le-ven;  
de bron-nen van de eeu-wig - heid  
zijn ons ter la - fe - nis ge - ge-ven,  
zijn door-ge - bro - ken in de tijd.  
O Gij, die als een bron ont-springt  
in elk die tot U komt en drinkt.

4. Gij zijn het licht van God gegeven,  
een zon die nog haar stralen spreidt,  
wanneer de nacht wordt in ons  
leven,  
wanneer het nacht wordt in de tijd.  
O licht der wereld, zie er is  
voor wie U kent geen duisternis.

6. Gij zijt tot herder ons gegeven,  
wij zijn de schapen die Gij weidt;  
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,  
Heer, die ons voorgaat door de tijd.  
Wie bij U blijft en naar U ziet,  
verdwaalt in deze wereld niet.

Dienst van danken en delen:

Collecte – bij de uitgang staan twee schalen voor kerk en diaconie.

De opbrengst van de diaconale collecte gaat naar: Bartimeüs heeft veel kennis en ervaring in het ondersteunen van mensen met een visuele en/of bijkomende beperking. Ervoor zorgen dat alle ruim 300.000 mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden dat bij hen past, daar staan ze voor. De wereld om ons heen verandert, steeds sneller lijkt het wel. Zo hebben technologische ontwikkelingen een grote impact op ons allemaal en zeker voor mensen die slechtziend of blind zijn.

De bloemen worden gebracht bij: Mw. J. Teitsma-v/d Werk, als felicitatie met mw. haar verjaardag. (12-07) en naar J. Stellingwerf.

Dankgebed en voorbede

Slotlied: NLB 425 Vervuld van uw zegen (zacht meezingen)

Ver-vuld van uw ze-gen gaan wij on-ze we-gen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt ge-hoord,  
in Chris-tus ver-bon-den, te - za - men ge - zon-den  
op weg in een we-reld die wacht op uw woord.  
Om daar in ge - na - de uw woor-den als za - den  
te zaai - en tot diep in het don-ker - ste dal,  
door lief-de ge - dre-ven, om wie met ons le-ven  
uw ze - gen te bren-gen die vrucht dra-gen zal.

Zegen