



**NIEUWSBRIEF
PG RYPTSJERK**

Jaargang 7, nummer 37

Protestantse Kerk



De ouderling heet iedereen welkom namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ryptsjerk en wenst iedereen een goede/gezegende dienst toe.

Op de projectieschermen staat:

Onze voorganger is mw. W. Marinus-Zijlstra uit Garijp
De organist is Geert Postma

Volgende week zondag hoopt voor te gaan: da. L. Weima uit Scharnegoutum

Dienst van danken en delen:

Bij de uitgang staan collecteschalen voor kerk en diaconie.

De opbrengst van de collecte voor de diaconie gaat naar Stichting Faridpur helpt gehandicapten en weeskinderen een toekomst op te bouwen door corrigerende chirurgie, huisvesting en scholing. De Stichting is actief in Faridpur (Bangladesh) en Mangu (Nigeria). Cees en Neeltje Spronk uit Oentsjerk zijn de drijfveren van deze Stichting. Cees die als plastisch chirurg sinds 2000 elk jaar operaties verricht bij kinderen met o.a. hazenlippen Neeltje coördineert de zorg voor het kindertehuis dat sinds 2008 is gerealiseerd in Faridpur. Voor meet info: www.faridpur.nl.

(uw gift kan gestort op Rabobank Burgum e.o.: NL98 RABO 036 2706 220 t.n.v. Diaconie PG Ryptsjerk o.v.v. zondag 26 juli 2020)

De bloemen worden gebracht bij:

Mw. Sibma-Terpstra, als felicitatie met mw. haar 77^{ste} verjaardag op 05-04. En naar:
Dhr. F. Kolkman, als felicitatie met dhr. zn 79^{ste} verjaardag, op 11-04.

Orde van dienst, zondag 2 augustus 2020:

Orgelspel

Welkom

Mededelingen

Aanvangslied: lied 216 vers 1 (voorzang) en 2 (neuriën)

1 Dit is een mor - gen als ooit de eer - ste,
zin-gen-de vo - gels ge-ven hem door. —
Dank voor het zin - gen, dank voor de mor - gen,
bei-de ont-sprin - gen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 216 vers 3 (voorzang)

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Gebet

Tien woorden

Glorialied: (voorzang/neuriën)

*Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, als in den beginne,
nu en eeuwig en van eeuwigheid tot eeuwigheid.*

Lezing: Genesis 37 vers 1 t/m 11

Interactie over dromen

Lezing: Genesis 37 vers 12 t/m 24

Lied 900 Nada te turbe 3x (1e voorzang 2^e en 3^e x neuriën)

Nada te turbe, nada te-espante;
quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te-espante;
sólo Dios basta.

*(vertaling: Laat niets je verontrusten of
wanhopig maken, wie zich aan God vasthoudt
komt niet tekort, God alleen is genoeg)*

Lezing: Genesis 37 vers 25 t/m 36

Lied 166a vers 1 (voorzang) en 2 (neuriën)

1 Hij wan-delt in zijn ko - ningsjas,
ge - kre - gen van zijn va - der;
en droomt al dat hij ko - ning was:
zijn broe - ders tre-den na - der
en bui - gen zich voor Jo - zef neer.
Hij droomt het tel-kens weer.

2. Maar nee, een koning wordt hij niet.
Zijn jas wordt afgenomen;
zijn broers verkopen hem als slaaf.
Zo eindigen zijn dromen.
Zijn vader leeft in diep verdriet,
want Jozef is er niet.

Korte overdenking

Gezang 487 vers 1 (voorzang), 2 en 3 (neuriën) (uit liedboek voor de kerken)

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis, plant als een boom in ons zijn eigen leven, wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.
3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt zoals de regen neerdaalt in de bomen, zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, zo zult Gij uw beminden overkomen.

Dankgebed en voorbede, afgesloten met het gezamenlijk 'Onze Vader'

Lied 289 vers 1,2 en 3 (Fries!)

Melodie :

1 Heer, het licht van uw lief-de schit-tert, schijnt in don-ke-re
diep-ten, schit-tert; Je-zus, licht voor de we-reld, ver-licht ons
door de waar-heid die u geeft, be-vrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.
refrein:
Kom, Je-zus, kom, vul dit land met uw Va-ders glo-rie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, o-ver-stroom al-le na-ties met uw ge-na-de.
Geef ons uw woord, Heer, ont-steek hier het licht.

1. Hear, it ljocht fan jo leafde fynt ús 't ljocht dat wûn fan de nacht beskynt ús.
Jezus, ljocht foar de minsken, fernij ús
Troch jo wurden fan wierheid, befrij ús.
Skyn op my, skyn op my.

Refrein:

Kom, Jezus kom, folje 't lân mei jo Heite gloarje.
Blaas, hillige Geast, set ús hert yn fjoer.
Stream as in floed oer de lannen mei jo genede.
Stjoer ús jo wurd, Hear, en meitsje alles ljocht.

2. Hear, ik kom yn jo ljocht sa helder,
Út 'e skaden ha Jo my helle;
Troch jo Soan mei'k foargoed by Jo wêze,
Hein my, rêd my en wol my genêze,
Skyn op my, skyn op my.

Refrein

3. Hear, wat mear wy jo ljochtglâns sykje,
Sil ús antlit op jowes lykje,
Sil ús libben foar altyd feroarje,
En wjerspegelje wy al jo gloarje.
Skyn op my, skyn op my.

Refrein

Zegenbede afgesloten met driemaal gezongen/gesproken Amen

Collecte bij de uitgang.