



NIEUWSBRIEF PG RYPTSJERK

Jaargang 7, nummer 38

Protestantse Kerk



De ouderling heet iedereen welkom namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ryptsjerk en wenst iedereen een goede/gezegende dienst toe.

Op de projectieschermen staat:

Voorganger is da. L. Weima uit Scharnegoutum

Het orgel wordt bespeeld door: Folkje Koster

Voorzangers: Anja de Jong en Gosse van der Weg

Volgende week zondag hoopt voor te gaan: Ds. G. J. D. de Haan uit Oosterzee

Dienst van danken en delen:

Bij de uitgang staan collecteschalen voor kerk en diaconie.

De opbrengst van de collecte voor de diaconie gaat naar:

Compassion begon in 1952 in Korea met de droom van één man: de Amerikaanse evangelist Everett Swanson. Tijdens en vlak na de Koreaoorlog zag hij de verschrikkingen in het land waar hij als legerpredikant werkte. Kinderen zwierven op straat, waren wees of verstoten, omdat zij een Amerikaanse vader hadden. Terug in Amerika liet het Swanson niet los en begon hij een weeshuis te ondersteunen. Al snel kwamen er meer weeshuizen bij en bleek dat er behoefte was aan lange termijn hulp. In 1952 zette hij een sponsorprogramma op. Zo kon een westers gezin een kind in nood ondersteunen: het begin van 'Compassion on the multitudes. I will not send them away'. Wat begon met 35 weeskinderen in Korea, is uitgegroeid tot ruim 1,9 miljoen kinderen wereldwijd. Nu werkt Compassion in 25 ontwikkelingslanden in drie continenten: Azië, Afrika en Latijns-Amerika. In Nederland is Compassion sinds 1996 actief. Al geruime tijd sponsoren we als PKN in Ryptsjerk een kind, dit is Isnay-Love. Zij is 13 jaar en afkomstig uit Beaudois, Haiti.

(uw gift kan gestort op Rabobank Burgum e.o.: NL98 RABO 036 2706 220 t.n.v. Diaconie PG Ryptsjerk o.v.v. zondag 9 augustus 2020)

De bloemen worden gebracht bij:

Mw. De Vries- Bekkema, als felicitatie met haar 87^{ste} verjaardag op 20 april jl.

Dhr. W. Nijp, als felicitatie met zijn 78^{ste} verjaardag op 26 april jl.

Liturgie zondag 9 augustus

Thema: stilte

Orgelspel, de ambtsdragers komen binnen
Welkom

Aanvangslied (gemeente staat) (voorzang)

LB 62: 1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

1 Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem ver-wacht ik al-tijd weer
mijn heil, - op Hem toch kan ik bou-wen.
Ik wan-kel niet, want Hij staat vast:
mijn toe-vlucht, als het wa - ter wast,
mijn rots, mijn e - ni - ge ver-trou-wen.

Liedboek Online

Stil gebed

Bemoediging en groet

Vervolg aanvangslied (voorzang, hierna gaat gemeente zitten)

LB 62: 5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots

5. Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.

Gebed om ontferming

Glorialied

LB 131a U helpt mij, Heer, mijn trots te vergeten (voorzang)

1 U helpt mij, Heer, mijn trots te ver - ge - ten
en uit mijn hart is hoog-moed ver-dwe-nen.
Dat wat te groot is leg ik ter - zij - de,
aan-dacht en een-voud mo-gen mij lei - den.

Liedboek Online

Gebed

Schriftlezing(en): 1 Koningen 19: 1-13

Lied(eren): LB 283 In de veelheid van geluiden (1. voorzang, rest zacht mee neuriën)



Liedboek Online

2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U noemen
en dit huis zingt met ons mee!

Preek

Orgelspel

Dienst van danken en delen:

Bij de uitgang staan collecteschalen voor kerk en diaconie.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en evt. gezamenlijk Onze Vader

Slotlied

LB 905: 1, 3, 4 Wie zich door God alleen laat leiden (1. voorzang, 3 en 4 zacht meezingen)



Liedboek Online

3. Laat dan uw stilte ook uw
kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem
niet.

4. Zing maar en bid, en ga Gods
wegen,
doe wat uw hand vindt om te
doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en
groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Heenzending en zegen, afgesloten met gesproken AMEN

Collecte bij de uitgang