



NIEUWSBRIEF PG RYPTSJERK

Jaargang 7, nummer 39

Protestantse Kerk



De ouderling heet iedereen welkom namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ryptsjerk en wenst iedereen een goede/gezegende dienst toe.

Op de projectieschermen staat:

Voorganger is ds. G. J. D. de Haan uit Oosterzee
Het orgel wordt bespeeld door: Wiep Boersma
Voorzangers: Anja de Jong en Douwine Reitsma

Volgende week zondag hoopt voor te gaan: ds. P. Pit

Donderdag 20 augustus komt het moderamen bijeen (in De Bron) ter voorbereiding op de kerkenraadsvergadering van 27 augustus a.s. in de Einekoer.

Dienst van danken en delen:

Bij de uitgang staan collecteschalen voor kerk en diaconie.

De opbrengst van de collecte voor de diaconie gaat naar:

Rwanda-Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betreft jongeren actief bij het gemeentelven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde Lichtgroepen waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

(uw gift kan gestort op Rabobank Burgum e.o.: NL98 RABO 036 2706 220 t.n.v. Diaconie PG Ryptsjerk o.v.v. zondag 16 augustus 2020)

De bloemen worden gebracht bij:

Fam. Beerda, als felicitatie met de geboorte van hun dochter en zusje Esmé, (Ypeysingel 52).
En naar: de nieuwe bewoners van de Oosterdijk. (Oude huis fam. Heins)

Liturgie zondag 16 augustus – zie volgende pagina's

RYPTSJERK: 16 AUGUSTUS 2020

Orgelspel

Woord van welkom

Stil gebed

Votum/groet

Lied 213: 'Morgenglans der eeuwigheid'; 1 voorzang, 2 en 5 neuriën

1 Mor-gen-glans der eeu-wig-heid,
licht aan 't eeu-wig licht ont - to - gen,
stel ons de - ze och-tend-tijd
u - we heer-lijk-heid voor o - gen,
en ver - drijf door u - we macht
on - ze nacht!

Liedboek Online

2. *Laat als milde morgendauw uw genade tot ons komen en de dorstige landouwen van ons leven overstromen, ja, verkwik ons door uw troost onverpoosd.*

5. *Overstroom ons met uw licht, klare Zon van trouw en goedheid. Treed niet met ons in 't gericht, maar verblijd ons met de zoetheid van des hemels zaligheid voor altijd.*

Gebed van verootmoediging

Lied 705: 'Ere zij aan God'; 1 voorzang, 3 en 4 neuriën

1 E - re zij aan God, de Va - der,
e - re zij aan God, de Zoon,
eer de hei-lige Geest, de Troos-ter,
de Drie - e - nige in zijn troon.
Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja,
de Drie - e - nige in zijn troon!

Liedboek Online

3. *Ere zij de Heer der engelen, ere zij de Heer der kerk, ere aan de Heer der volken; aarde en hemel looft uw werk! Halleluja, halleluja, looft de koning, heel zijn kerk.*

4. *Halleluja, lof, aanbidding brengen engelen U ter eer, heerlijkheid en kracht en machten legt uw schepping voor U neer. Halleluja, halleluja, lof zij U, der heren Heer!*

Schriftlezing: Exodus 3, 1 – 8 a

Lied 913: 'Wat de toekomst brengen moge'; 1 voorzang, 2 en 4 neuriën

1 Wat de toe-komst bren - gen mo - ge,
mij ge - leidt des He - ren hand;
moe-dig sla ik dus de o - gen
naar het on - be - ken - de land.
Leer mij vol - gen zon - der vra - gen;
Va - der, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het he - den dra - gen
met een rus - tig, kal - me moed!

2. Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

4. Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Schriftlezing: Johannes 6, 1 - 15

Preek

Meditatief orgelspel

Gebeden

Lied 801: 'Door de nacht van strijd en zorgen'; 1 voorzang, 3, 5 en 7 zacht meezingen.

1 Door de nacht van strijd en zor-gen
schrijdt de stoet der pel-grims voort,
vol ver - lan - gen naar de mor-gen,
waar de he-mel hen ver-hoort.

3. Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerklinkt overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.

5. Met één lied uit duizend monden
gaan wij zingend door de nacht,
door één Geest te saam verbonden,
naar de kust waar God ons wacht.

7. Zo gaan wij hier met elkander
door de nacht op weg naar huis,
pelgrims die uit alle landen
samen komen om het kruis.

Wegzending met de 'Ierse zegen'.

Orgelspel

Collecte bij de uitgang