



NIEUWSBRIEF PG RYPTSJERK

Jaargang 7, nummer 43

Protestantse Kerk



Zondag 13 september is de startzondag. De dienst wordt gehouden in de pastorietuin en begint om 10.00 uur.

Aan ieder wordt gevraagd zijn/haar -zo mogelijk- eigen stoel mee te nemen en koffie/thee + wat lekkers. Ook graag een maatstok i.v.m. de anderhalve meter. (zie voor meer informatie in T&T!)

De koster zal u de weg wijzen en in de tuin is ruimte om op ruime afstand van elkaar te zitten en te zingen! We hopen op een fijne gezonde start!

Voor iedereen is een liturgie, dus liedboeken hoeven niet mee!

De ouderling heet iedereen welkom namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ryptsjerk en wenst iedereen een goede/gezegende dienst toe.

Voorganger is ds. P. Pit

Het elektrische orgel wordt bespeeld door: Geert Postma

Voorzangers: Rein Smilde en Gosse van der Weg.

Volgende week zondag gaat ds P. Commenee uit Oentsjerk voor in de dienst.

Dienst van danken en delen:

Bij de uitgang staan collecteschalen voor kerk en diaconie.

De opbrengst van de collecte voor de diaconie gaat naar:

Nederland – Kliederkerk geeft hoop

Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop. Een oudere vrouw vertelt ontroerd hoe gezinnen dankzij deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weet te vinden. Op steeds meer plekken ontstaan kliederkerken en dat is niet voor niets. Meer dan de helft van de Kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna een derde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa's en oma's maken dankzij Kliederkerk kennis met Bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. Collecteer mee om Kliederkerk te laten groeien, zodat op steeds meer plaatsen mensen van verschillende generaties samen creatief aan de slag gaan met Bijbelverhalen om samen in het voetspoor van Jezus te gaan.

(Uw gift mag ook worden gestort op Rabobank Burgum e.o.: NL98 RABO 036 2706 220 t.n.v. diaconie PG Ryptsjerk o.v.v. 6 september)

De bloemen worden gebracht bij:

Klaas-Jan en Anna-Wil Streekstra, als felicitatie met de geboorte van hun dochter Anne-Nienke. (Tunen 17) en naar Mw. Rijpma.

Liturgie 13 september komt als aparte bijlage.