

Nieuwsbrief Extra 12

voor zondag 14 juni 2020

Thuisblijven met Pit

Zolang we vanwege de coronamaatregelen geen kerkdiensten of andere bijeenkomsten kunnen houden, zal ik toch iets van de zondag proberen mee te geven.



Elske DeWall

Heb Het Leven Lief

Foto YouTube

'Heb het leven lief'

"Heb het leven lief
als de stormwind gromt en als de lente komt.
En verberg je niet
als de regen valt en als de donder knalt.
Zing het hoogste lied,
vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht.
Heb het leven lief en wees niet bang, wees niet bang."

Deze woorden uit het lied 'Heb het leven lief' staan in de liturgie voor de tv-kerkdienst vanuit Franeker deze zondag. Het lied is bekend geworden in de uitvoering van Liesbeth List en Ramses Shaffy en met 'The Passion 2017' in Leeuwarden heeft Elske DeWall het vertolkt. Zondag zingt Elske het weer.

Er staan diep doorleefde zinnen in de tekst. Er wordt gezegd dat de stormwind en de lentezon bij het leven horen. Wij zouden kunnen zeggen dat het coronavirus met allerlei beperkende maatregelen bij ons leven is gaan horen. Daarnaast zijn we in deze periode het werk in o.a. de zorg en voedselvoorziening nog meer gaan waarderen, zijn we elkaar (vervolg op achterkant)



De 'preek kalender'

Zondag 14 juni
1e zondag na Trinitatis
Psalm van de zondag
Lied 8:1,6 antwoordlied 703
Schriftlezingen
Jesaja 12:1-6
Psalm 100
Romeinen 5:15-19
Matteüs 9:35 - 10:15



Kerkdienst Omrop Fryslân

Tot 1 juli wordt 's zondags om 10.00 uur op Omrop Fryslân een kerkdienst vanuit Franeker uitgezonden. Deze zondag is de voorganger ds. Jan Jaap Stegeman, PKN Leeuwarden.

Link naar de liturgie:

Liturgie 14 juni

(Degenen die de nieuwsbrief per email ontvangen, klik op de onderstreepte tekst "Liturgie 14 juni" hierboven en u komt automatisch bij de liturgie.

Degene die de mail op papier ontvangen: kijk op de site

www.omropfryslan.nl/programma/tsjerketsjinst-op-tv

en klik in de tekst onder het kopje "liturgie fan 14 juni" op het blauwe en onderstreepte woordje "hjr".)

Vervolg 'Heb het leven lief'

meer gaan bellen, worden er meer kaartjes en bloemen verstuurd en hebben velen geleerd hoe we moeten beeldbellen, waardoor er contact mogelijk blijft. Het hoort allemaal bij ons leven nu. Dit is hoe het is. En we weten nog niet hoe lang dit gaat duren.

Maar is het leven nu ten diepste anders dan vóór de coronacrisis? Het leven kent toch altijd verschrikkelijke stormen én prachtige blauwe luchten? Altijd zijn er mooie en mindere kanten in ziekte en gezondheid, in vrede en oorlog, in protesten en demonstraties, in relaties tussen mensen en groepen, in je eigen relaties. Kun je dit leven dan liefhebben? Kun je van het onvolmaakte leven houden?

Voor zolang het leven duurt, moedigt dit lied ons aan om in voor- en tegenspoed het leven lief te hebben. Wij worden zondag vanuit de kerk in Franeker toegezongen: 'Heb het leven lief'. Iemand die dit lied temidden van blijdschap en verdriet kon beamen was cabaretier Toon Hermans. Hij liet ons in zijn shows en boeken vanuit zijn geloof in God en het Goede zien hoe mooi de kleine, dagelijkse dingen zijn. De titel van één van zijn boeken luidt: 'Ik heb het leven lief'.

Uw Ryptsjerker om utens,
Ds. Peter Pit

We leven mee met...

... Gjalt en Jitske Bosma (Tsjerkelânsreed 8). Gjalt blijft waarschijnlijk lange tijd voor behandeling en herstel opgenomen in zorginstelling Noorderbreedte en mag vanwege coronamaatregelen geen bezoek ontvangen. Adres: Noorderbreedte, (Dhr G. Bosma, afd.2), Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden.
... allen die met ziekte en zorgen te maken hebben.

Voor actuele informatie kijk op onze eigen site:

ryptsjerk.protestantsekerk.net

of op de site van de PKN onder het thema coronavirus:

www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus

BEREIKBAARHEID

van ds. Peter Pit
dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag tussen ongeveer 13.00
uur -16.00 uur op 0512-540984
en e-mail: dspkpit@gmail.com

HULP NODIG?

Als u door ziekte geen kans ziet boodschappen te doen of als er een ander klein klusje nodig is, kunt u bellen met Anja de Jong 0511-432067 of mailen naar jonganja@gmail.com

Mededelingen

Moderamenvergadering

Donderdag 18 juni komt het moderamen weer bij elkaar om de pastorale en organisatorische zaken in onze gemeente te bespreken. Heeft u tips of opmerkingen? Geef het alstublieft door.

Kerkdiensten in Ryptsjerk

Vanaf 1 juli zendt Omrop Fryslân de kerkdiensten vanuit Franeker niet meer uit. We zijn als moderamen druk bezig om te kijken hoe we in onze eigen kerk weer op een veilige manier diensten kunnen houden. Meer informatie volgt. Houdt nieuwsbrief en website in de gaten.

We hopen en bidden dat we gezond blijven of worden en dat we als gemeenschap de warmte en troost van elkaar mogen ervaren door de Bron van Warmte, Leven en Liefde die in en bij ons is.

Namens het moderamen,
Douwine Reitsma
scribapknryptsjerk@gmail.com

"Stuur eens een kaartje om te laten merken dat je aan elkaar denkt, zomaar aan je burens of aan iemand waarvan je denkt dat die het kan gebruiken."

