

Nieuwsbrief Extra 9

voor zondag 24 mei 2020



Thuisblijven met Pit

Zolang we vanwege de coronamaatregelen geen kerkdiensten of andere bijeenkomsten kunnen houden, zal ik toch iets van de zondag proberen mee te geven.



Wat ziet u in de spiegel?

Wat hoort niet thuis in dit rijtje? (1) een prachtige oude kerk, (2) mooie muziek, (3) een zonsondergang, (4) de woorden van een indrukwekkend gedicht, (5) een diepe tekst uit de bijbel, (6) jezelf in de spiegel.

Eigenlijk horen ze allemaal in dat rijtje thuis. Het zijn allemaal plekken waar we iets van God kunnen zien. Misschien is dat wat makkelijker voor te stellen bij een mooie zonsondergang of een diepe waarheid uit een bijbeltekst, maar de persoon in de spiegel hoort daar ook bij. Zoals de apostel Paulus in zijn brief aan de Korintiërs schrijft: "Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God..." (1 Kor. 6:19)

God heeft geen oppervlakkige schoonheidsidealen, maar roept ons tot respect en eerbied voor wat Hij gemaakt heeft. Wij zijn tempels, kunstwerken van God en volgens Paulus roept Hij ons op als een kunstwerk te leven.

Uw Ryptsjerker om utens
Ds. Peter Pit



De 'preek kalender'

Zondag 24 mei

72 zondag van Pasen
"Exaudi" (uit het gehoor)

Psalm van de zondag

Lied 27

antwoordlied 640f

Schriftlezingen

Ezechiël 39:21-29

Psalm 126

1 Petrus 4:12-19

Johannes 17:1-13



Kerkdienst Omrop Fryslân

Zondagmorgen om 10.00 uur is er op Omrop Fryslân een kerkdienst vanuit Franeker.

Link naar de liturgie:

Liturgie 24 mei

(Degenen die de nieuwsbrief per email ontvangen, klik op de onderstreepte tekst "Liturgie 24 mei" hierboven en u wordt automatisch naar de liturgie gebracht.

Degene die de mail op papier ontvangen, kijk op de site

www.omropfryslan.nl/programma/tsjerketsjinst-op-tv en klik in de tekst onder het kopje "liturgie fan 24 maaie" op het blauwe en onderstreepte woordje "hjr".)

Pinksterpicknick!

Op Pinksterzondag 31 mei hopen we om 12.00 uur een Pinksterviering met picknick te houden. We verzamelen rond de **vijver** (tussen De Opslach 12 en 42). Als het mooi weer is, kunnen we daar op anderhalve meter bij elkaar komen voor een openlucht Pinksterviering met een muzikale bijdrage van Anke van Gorkum en een bijdrage van mezelf. Aansluitend is er ruimte om op een **zelfmeegenomen picknickkleed en zelfmeegebracht eten en drinken** samen te zijn (op anderhalve meter).

Bij **minder mooi weer** wordt het een **drive-inn**. Met de auto rond de vijver verzamelen.

Bij **echt slecht weer** gaat het niet door! Houd hiervoor de website en de nieuwsbrief in de gaten, want het kan zijn dat er op het laatste moment nog iets verandert.

Er is aardig wat ruimte rond de vijver, maar die is niet oneindig. Zo zijn er nog meer beperkingen, want we kunnen niets overhandigen, we weten niet hoe het weer zal zijn (en hoe ver het geluid zal dragen) en er is geen toilet. We verwachten dat het geheel van viering en picknick niet langer dan drie kwartier zal duren. We hopen op uw begrip voor alle onzekerheden. Bij de volgende nieuwsbrief zit een 'liturgie'.

Ds. Peter Pit
0512-540984
dspkpit@gmail.com

Voor actuele informatie kijk op onze eigen site:

ryptsjerk.protestantsekerk.net

of op de site van de PKN onder het thema coronavirus:

www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus

BEREIKBAARHEID

van ds. Peter Pit

dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag tussen ongeveer 13.00
uur -16.00 uur op 0512-540984
en e-mail: dspkpit@gmail.com

HULP NODIG?

Als u door ziekte geen kans ziet
boodschappen te doen of als er
een ander klein klusje nodig is,
kunt u bellen met Anja de Jong
0511-432067 of mailen naar
jonganja@gmail.com



Mededelingen

T&T en It Doarpslibben

Het kerkblad in juni wordt geen huis aan huis editie, maar een 'gewone', omdat it Doarpslibben in juli verschijnt. De deadline voor Doarpslibben is 15 juni.

Basisschoolverlaters

De drempeldienst stond voor 14 juni gepland, maar kan niet doorgaan. We willen de basisschoolverlaters wel iets doen toekomen. Zijn er leeftijdsgenoten die niet op de Alpha zitten maar toch in aanmerking komen? We horen het graag!

ds. Peter Pit

We hopen en bidden dat we gezond blijven of worden en dat we als gemeenschap de warmte en troost van elkaar mogen ervaren door de Bron van Warmte, Leven en Liefde die in en bij ons is.

Namens het moderamen,
Douwine Reitsma, scriba.



"Stuur eens een kaartje om te laten merken dat je aan elkaar denkt, zomaar aan je burens of aan iemand waarvan je denkt dat die het kan gebruiken."