

Nieuwsbrief Extra 14

voor zondag 28 juni 2020

Thuisblijven met Pit

Zolang we vanwege de coronamaatregelen geen kerkdiensten of andere bijeenkomsten kunnen houden, zal ik toch iets van de zondag proberen mee te geven.



Verward door vier poten

God, jou dat myn gedachten har rjochtsje op Jo.
By Jo is it ljocht, Jo ferjitt' my net.
By Jo fyn ik stipe, by Jo is it geduld.
En al wit ik fan Jo wegen net, Hear,
Jo witte de wei foar my.

Taizélied: 'God, jou dat myn gedachten'
of 'Aber du weisst den Weg für mich'
(Uit: Tachtich lieten út Taizé, nr. 1)

Een circusmeester zegt tegen zijn leerling: "De meeste leeuwentemmers hebben maar twee instrumenten om de leeuwen die in de kooi rondlopen in bedwang te houden: een zweep en een stoel. Wat is het belangrijkste van die twee?" De leerling antwoordt: "Die zweep natuurlijk." Maar de meester zegt: "Nee, het belangrijkste instrument van de leeuwentemmer is de stoel. Of beter: de vier poten van de stoel."

"Wat vreemd. Waarom is dat zo?" vraagt de leerling. De meester legt uit: "Een leeuw kan een mens makkelijk verslaan en doden. Maar daarvoor moet het zich concentreren op die ene mens. De leeuwentemmer gebruikt de stoel om de leeuw te verwarren en (vervolg op achterkant)



De 'preek kalender'

Zondag 28 juni

2e zondag van de zomer

Psalm van de zondag

Lied 84 antwoordlied 710b

Schriftlezingen

Jeremia 29:1 en 4-14

Psalm 89:10-19 en Psalm 32

Romeinen 6:3-11

Matteüs 10:34-42

1 juli Keti-koti (dag van de vrijheden) gedenken bevrijding slavernij



Kerkdienst Omrop Fryslân

Komende zondagmorgen om 10.00 uur wordt voorlopig de laatste kerkdienst door Omrop Fryslân vanuit Franeker uitgezonden. Voorganger is ds. Sytze Ypma uit Franeker.

Link naar de liturgie:

[Liturgie 28 juni](#)

(Degenen die de nieuwsbrief per email ontvangen, klik op de onderstreepte tekst "Liturgie 28 juni" en u wordt automatisch naar de liturgie gebracht.

Degene die de mail op papier ontvangen, kijk op de site

www.omropfryslan.nl/

[programma/tsjerketsjinst-op-tv](#) en klik in de tekst onder het kopje "liturgie fan 28 juny" op de blauwe en onderstreepte woorden "Klik hjir".)

Vervolg 'Verward door vier poten'

af te leiden. De leeuw ziet de stoel en probeert zich tegelijk op alle vier de poten te concentreren. Maar dat lukt natuurlijk niet. Verward blijft de leeuw staan, als bevroren! De leeuwentemmer blijft relatief veilig achter de stoel met vier poten." (Gebaseerd op een verhaal uit het boek 'How Does Aspirin Find a Headache?' van David Feldman)

Ik weet niet of het echt zo is dat leeuwen verward raken door de poten van een stoel, maar ik denk wel dat wij mensen verward kunnen raken wanneer wij ons op teveel dingen tegelijk proberen te concentreren. We raken verward en blijven als bevroren staan door alle taken, plannen, ideeën, programma's, wensen en verlangens die ons afleiden van waar het echt om gaat: God liefhebben en je naaste als jezelf. Een Taizè lied, dat voor komende zondag in de liturgie van de Omrop Fryslân-dienst staat, is een gebed dat wij het zicht op wat echt belangrijk niet zullen verliezen: "Heer, geef dat mijn gedachten zich richten op U."

Uw Ryptsjerker om utens,
Ds. Peter Pit

We denken aan....

... Gjalt en Jitske Bosma (Tsjerkelânsreed 8). Gjalt moet lange tijd voor behandeling en herstel in zorginstelling Noorderbreedte verblijven en mag daar vanwege coronamaatregelen heel beperkt bezoek ontvangen.

Adres: Noorderbreedte, (Dhr G. Bosma, afd.2),
Borniastraat 40, 8934 AD Leeuwarden.

... allen die met ziekte en zorgen te maken hebben.

...allen die op 1 juli vieren dat de slavernij werd afgeschaft.

... allen die lijden onder moderne vormen van slavernij, racisme en discriminatie.

Voor actuele informatie kijk op onze eigen site:

ryptsjerk.protestantsekerk.net

of op de site van de PKN onder het thema coronavirus:

www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus

BEREIKBAARHEID

van ds. Peter Pit

dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag tussen ongeveer 13.00
uur -16.00 uur op 0512-540984
en e-mail: dspkpit@gmail.com

HULP NODIG?

Als u door ziekte geen kans ziet
boodschappen te doen of als er
een ander klein klusje nodig is,
kunt u bellen met Anja de Jong
0511-432067 of mailen naar
jonganja@gmail.com

Mededelingen

De laatste Nieuwsbrief Extra en start van de kerkdiensten!

Dit is de laatste Nieuwsbrief Extra, want vanaf volgende week zondag 5 juli beginnen de kerkdiensten (om 9.30 uur!) weer en gaan we terug naar de normale nieuwsbrief. De kerkdienst zal anders dan anders zijn. Er mag beslist niet worden gezongen en er mogen geen uitgebreide ontmoetingen en begroetingen zijn. Hoe gaat het dan wel? Kerkrentmeester Gerrit Haakma heeft een duidelijke uitleg met foto's erbij gemaakt, die in de T&T van aankomende week verschijnt. Meer informatie vindt u komende week in de T&T en op de website.

We hopen en bidden dat we gezond blijven of worden en dat we als gemeenschap de warmte en troost van elkaar mogen ervaren door de Bron van Warmte, Leven en Liefde die in en bij ons is.

Namens het moderamen,
Douwine Reitsma, scriba.

"Stuur eens een kaartje om te laten merken dat je aan elkaar denkt, zomaar aan je burens of aan iemand waarvan je denkt dat die het kan gebruiken."

