

Nieuwsbrief Extra 11

voor zondag 7 juni 2020

Thuisblijven met Pit

Zolang we vanwege de coronamaatregelen geen kerkdiensten of andere bijeenkomsten kunnen houden, zal ik toch iets van de zondag proberen mee te geven.



Wanneer weer zingen?

*Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?*

Lied 42:1

Deze tekst brengt onder woorden wat velen van ons zich afvragen. Wanneer kunnen we weer in de kerk God de lof zingen? Wanneer kunnen we al die mooie liederen weer samen op onze lippen nemen?

Afgelopen woensdag was de afscheidsdienst van mw. Ymkje Epema-Tijmsma en luisterden we in kleine kring naar Lied 42. De familie had het uitgezocht en organist Sebastiaan Schippers speelde het prachtig, maar we konden niet meezingen. Samen zingen is vanwege het coronavirus gevaarlijk. En dus moesten we de tekst voor onszelf lezen of zachtjes mee neuriën.

(vervolg op achterkant)



De 'preek kalender'

Zondag 7 juni

Zondag van de Drieenheid

Psalm van de zondag

Lied 8 : 1 en 6 en antwoord 703

Schriftlezingen

Exodus 34:4-9 Psalm 150

(2 Korintiërs 13:11-13)

Matteüs 28:16-20



Kerkdienst Omrop Fryslân

Tot 1 juli wordt elke zondagmorgen om 10.00 uur door Omrop Fryslân de kerkdienst in Franeker uitgezonden. Voorganger op 7 juni is ds. Edna Zwerver van de Prot. gemeente Schettens, Schraard, Longerhouw, Wons. Lector: Sipke Draisma, Organist: Jochem Schuurman, Euphonium: Frans de Haan. Link naar de liturgie:

Liturgie 7 juni

(*Degenen die de nieuwsbrief per email ontvangen, klik op de onderstreepte tekst hierboven en u wordt automatisch naar de liturgie gebracht.*

Degene die de mail op papier ontvangen, kijk op de site:

www.omropfryslan.nl/

[programma/tsjerketsjinst-op-tv](#) en

klik onder het kopje "liturgie fan 7 juny" op de blauwe, onderstreepte woorden "Klik hjir".)

Vervolg 'Wanneer weer zingen?'

Samenzang was een vast en belangrijk onderdeel van de eredienst en andere bijeenkomsten. Tot afgelopen maand maart, toen de coronamaatregelen van kracht werden, hoorde het er gewoon bij. Nu missen we wat we eerder zo vanzelfsprekend vonden.

Het is slechts één van de vele dingen die niet meer kunnen en die we missen: iemand van een ander huishouden nu even niet meer aanraken, geen arm om de schouder, geen handdruk na een moeilijk of mooi gesprek om de onderlinge band te bevestigen. Maar ook het samen zingen valt onder de dingen die door velen worden gemist. We herkennen onszelf misschien wel in vers 3:

*Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel*

Een eeuwenoude tekst uit de bijbel geeft woorden aan hoe we ons voelen en wat we meemaken. Maar dat is niet alles wat er in Lied 42 staat, want in vers 3 klinkt een hoopvolle troost voor dat onrustig hart en die vleugellam geslagen ziel van ons:

*hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer.
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven
dikwijls aan de dood ontheven.*

Uw Ryptsjerker om utens
Ds. Peter Pit

We leven mee met...
...mensen uit dorp en gemeente die een slecht bericht kregen
... zij die naar het ziekenhuis moesten.
...allen die lijden onder racisme en machtsmisbruik.

Voor actuele informatie kijk op onze eigen site:

ryptsjerk.protestantsekerk.net

of op de site van de PKN onder het thema coronavirus:

www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus

BEREIKBAARHEID

van ds. Peter Pit

dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag tussen ongeveer 13.00
uur -16.00 uur op 0512-540984
en e-mail: dspkpit@gmail.com

HULP NODIG?

Als u door ziekte geen kans ziet boodschappen te doen of als er een ander klein klusje nodig is, kunt u bellen met Anja de Jong 0511-432067 of mailen naar jonganja@gmail.com

Mededelingen

Dank

Wat was het fijn om op Pinksterzondag rond de vijver bij elkaar te zijn. Hartelijk dank aan Anke van Gorkum voor haar prachtige bugelspel. Als moderamen zoeken we in de landelijke protocollen en regelgeving naar wat er mogelijk en verantwoord is, maar dit verandert soms van de ene op de andere dag. Dank voor uw flexibiliteit en begrip toen de aangekondigde Pinksterpicknick veranderde in 'Pinstermuziek met Luisterwijzer'.

Ds. Peter Pit

Drempeldienst

Vanwege de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt, is het helaas niet mogelijk een drempeldienst met de basisschoolverlaters te organiseren. Ze krijgen wel de gebruikelijke knapzak met inhoud persoonlijk overhandigd. We wensen hen Gods zegen en alle goeds voor hun verdere reis door het leven.

Ds. Peter Pit

We hopen en bidden dat we gezond blijven of worden en dat we als gemeenschap de warmte en troost van elkaar mogen ervaren door de Bron van Warmte, Leven en Liefde die in en bij ons is.

Namens het moderamen,
Douwine Reitsma, scriba.



"Stuur eens een kaartje om te laten merken dat je aan elkaar denkt."